

Vertellen

Geef maar door

Johannes 6:4-15

10 maart 2024

Werkvormen

4-7 jaar



Gesprek: In het verhaal van vandaag deelt Jezus eten met veel mensen.

Wordt er wel eens wat met de kinderen gedeeld? Wat zijn dingen die de kinderen dan ontvangen? Hoe voelt het om te delen? Hoe voelt het om te ontvangen? Vinden ze dat makkelijk of moeilijk? Laat de kinderen hier wat meer over vertellen.



Creatief: De kinderen tekenen ieder op een groot vel Jezus, zijn leerlingen en alle andere mensen

uit het verhaal van vandaag. Als ze klaar zijn met tekenen, mogen ze gaan stempelen met verf. Druk lege wc-rollen een beetje in. Nu zijn ze niet rond, maar hebben ze de vorm van een puntig brood. Doop de rol in de verf. De kinderen mogen op hun tekeningen broden gaan stempelen.



Spel: Sommige dingen kun je delen zonder dat het opraakt. Een voorbeeld daarvan is een compliment. Je kunt zoveel complimentjes uitdelen als je wilt, zonder dat je ooit te weinig complimentjes hebt. De kinderen lopen door de ruimte. Als ze iemand tegenkomen, geven ze elkaar een complimentje.

Hoe vinden ze dit? Is het moeilijk om complimentjes uit te delen?

Tip: oefen van tevoren even met de kinderen met complimentjes geven. Welke aardige dingen kun je allemaal over elkaar vertellen?

Vertelling 4-7 jaar

Twee vissen en vijf broden

Zie je die berg? Daar op de berg zit Jezus. Hij zit er met zijn vrienden. Daar zitten Filippus, Simon Petrus, Andreas en alle anderen.

Kijk eens. Iets verderop lopen mensen. Ze komen naar Jezus toe. Het zijn wel vijfduizend mensen. Jezus ziet hen. Hij vraagt aan Filippus: 'Waar kunnen we brood kopen voor zoveel mensen?' Filippus weet het niet. 'Dat lukt nooit. We hebben niet genoeg geld. Zelfs met tweehonderd munten hebben we te weinig om iedereen zelfs maar een klein stukje brood te geven.' Andreas zegt: 'Er is hier een jongen. Hij heeft twee vissen en vijf broden.' Filippus schudt zijn hoofd. Wat moeten ze nou met twee vissen en vijf broden? Er lopen daar vijfduizend man. Dat is nooit genoeg.

Maar Jezus heeft een plan. 'Ga allemaal zitten', zegt hij. De mensen gaan zitten op het groene gras op de berg. Jezus pakt de broden. Hij bidt en hij dankt voor de broden. Dan breekt hij de broden in stukjes. Hij deelt het uit aan de mensen die bij hem zitten. De mensen nemen een stuk brood. Dan geven ze het brood door aan de mensen die achter hen zitten. Die mensen geven het brood weer door. Zo krijgen alle vijfduizend mensen brood. Jezus geeft ook de vis door. Iedereen eet ervan. Iedereen heeft meer dan genoeg.

Jezus zegt tegen zijn vrienden: 'Iedereen is uitgegeten. Haal de rest van de broden op.' Dat doen zijn vrienden. Ze vullen twaalf manden met alle resten van het brood. Ze begonnen met vijf broden en twee vissen. Nu hebben ze na het eten nog twaalf volle manden brood. De mensen zien het. Ze wijzen naar Jezus. Ze zeggen: hij heeft iets wonderlijks gedaan. Hij moet wel een profeet zijn. Hij is de profeet die voor ons is gekomen.

Machteld Touwen

